

5 Bratbjerg Hede og Hover Ådal
 Stien fører fra henholdsvis Hovervej og Lyngsmosefæstningen ned gennem den gamle ådal, hvor den er gjort farbar med træbroer i sumpen og over Hover å. Ådalen byder på en mangfoldig fauna og rigt dyre- og fugleliv. På den sydlige skråning mod Lyngsmosefæstningen ligger tre shelters fint indpasset i naturen.



16 Hover ådal
 Vil man have en oplevelse af naturen ud over det sædvanlige skal man følge den lille grusvej Sønderland. Den følger ådalen på den sydlige skrænt fra Muldbjerg til Tovstrupvej lige neden for Hover og herfra og ud til Hovergårdevej går den tæt på Hover å.



8 Ørnhøjbanen blev nedlagt i 1961. Tilbage er en stor grusvej fra Grønbjerg til Muldbjerg. Fra Muldhøje fører en stejl sti ned til det gamle banedige, og via en ny træbro over Hover å videre til Spjald. En meget flot cykel- eller vandre tur. Ridning er forbudt på stien.



Vandre- & cykelruter i Høver

NATURENS RIGE



Landsbyklyngen VestRum

51. Kvindhøjene

Kvindhøjene er en ret stor højgruppe, som bestod af 12 gravhøje. Ud over denne højgruppe har der været en anden gruppe med 7 høje, som har ligget sydvest for Kvindhøjene ikke langt fra disse.

I bondestenalderen omkring år 2.500 f. Kr., som var enkeltgravskulturens tid, begravede man her i Vestjylland de døde i jordhøje. Gravene blev dækket af lave høje. I bronzealderen ændrede man gravformen til store, kuplede høje, som gerne skulle placeres på en bakketop, så den kunne ses i landskabet. Vær opmærksom på, at her er mange hugorme!

52. Lyngmose fæstningen



Bestod af 17 huse bag en befæstet vold, så helt fredelig var jernalderen ikke været. Lyngmose er en af to kendte befæstede landsbyer i Danmark fra jernalderen. Borgen, der er en af landets ældste, lå ved en korsvej, hvor vandvejen Hover Å krydsedes af en ældgammel sydnord-gående vej. Mod nord – på den anden side af ådalen – fortsatte vejen langs en gruppe gravhøje kaldet Kvindhøje. Også på denne side af ådalen ligger der gravhøje nær Lyngmoselandsbyen.

53. Hover kirke



Kirken står næsten uændret fra romansk tid omkring år 1170 og ligger på Hover Ådals skråning. Våbenhuset stammer fra

1500-tallet. På østgavlen er en klokke ophængt. Kirken er bygget af tilhugne granitkvadre og fremstår i dag næsten som den så ud, da den blev opført; der er bl.a. et oprindeligt vindue i koret og to i skibet.

Hover Kirke betragtes som en af Danmarks første stenkirker, og den er optaget i **Kulturkanon**.

54. Hover

Hover er et lille bysamfund, hvor skolen, mejeriet, købmanden og forsamlingshuset er lukket. Til gengæld har man et stort, eftertragtet børnehus og en stor hal, som borgerne selv har bygget. Midt i byen ligger også Kvindelunden, et lille anlæg, når tiden er til at slappe af. Hover ligger midt på den nordlige skråning af Hover ådal, hvor der flere steder er bebyggelse ned til åen.

55. Etatsrådets gravhøj



I skoven mellem Lokkelykke og Sabvej ligger Etatsrådets gravhøj. Etatsråd Alfred Sørensen (1857 – 1927), blev hovedrig på Københavns udbygning og tidligere ejer af Lokkelykke. Da etatsråden døde, blev hans urne stedt til hvile i den dertil opførte gravhøj i udkanten af Lokkelykke. Urnen kan skimtes gennem kikhullet i døren ind til gravkammeret.

56. Muldbjerg Mølle

Møllen er mere end 400 år gammel og blev i 1984 hædret med Ringkøbing og omegns bevaringspris. I dag bliver møllen brugt som lokalhistorisk museum og til mange kunstneriske arrangementer, ikke mindst indenfor musik, hvor mange solister gennem årene har optrådt i de små, intime lokaler.



57. Shelterplads

100 meter fra Sørupvej, i kanten af Hoverdal Plantage ved en lille opstemmet sø, ligger en stor, fredfyldt shelterplads inde mellem de store grantræer.



58. Hoverdal Plantage

Tilplantningen af Hoverdal Plantage startede i 1882 for at mindske sandflugten på de store sandede heder og dækker i dag et areal på ca. 1600 hektarer. Man kan stadig opleve indlandsklitter og hedestrækninger i plantagen, ligesom der er rig mulighed for at opleve skovens dyr og fugle. Der er ingen afmærkede cykel- og rideruter i skoven, hvor det er tilladt at cykle og ride på alle skovveje i plantagen.





Kort Tim

Kort Torsted

Kort Hee

- Bord og bænke
- Madpakkehus
- Lejrplads
- Seværdighed
- Rasteplads
- Shelterplads
- Dagligvarehandel
- Naturområde
- Udsigtspunkt

- 1 km
-
-
-

Høver

Ølstrup

51

57

53

54

56

58

15

16

8

8

8

Høvervej

Høvedalvej

Høvergårdsvej

Tovstrupvej

Vadhovedvej

Mulbjerg Byvej

Mulbjergvej

Vesterbækvej

Ølstrupvej

Hvingelvej

Tarpgårdsvej

Ravnsbjergvej

Ølstrupvej

Stampevej

Skovbrynet

Langdyssevej

Flytkær

Byvejen

Kærhusvej

Brejninggårdsvej

Gl. Landevej